

*De weg van Franciscus*



**Het erfgoed van de Zusters Franciscanessen van Oirschot**

# De weg van Franciscus



# De weg van Franciscus



Congregatie is in 1623 gesticht in de stad Limburg door een jonge vrouw, Johanna Neerinckx. Diverse kloosters hebben kort daarna haar leefregels overgenomen waaronder in 1662 een klooster in Weert. In 1797 zijn deze zusters naar Oirschot gevlucht. De franciscaanse spiritualiteit is altijd hun leidraad geweest.

Vanaf het eerste begin hebben de Franciscanessen van Oirschot zowel een contemplatief als actief leven geleid. Onderwijs en zorg zijn speerpunten in hun werken geweest.



# De weg van Franciscus



Start van het erfgoed; verhalencyclus; Mijn eigen fioretti;  
3 daagse workshop voor zusters over hun leven aan de  
hand van thema's. Verzorgd door Bureau De Letterling

# De weg van Franciscus



# De weg van Franciscus



Levensvragen zijn de kern van het Erfgoed;

- Durf jij je eigen weg te gaan
- Zou je met minder kunnen
- Durf je te luisteren naar jezelf
- Heb je respect voor de natuur
- Heb je oog voor een ander

Vastgelegd in Leven met Aandacht: eerste exemplaar uitgereikt aan de heer Bernard van OMO

# De weg van Franciscus



## Krachtbronnen

Methode ontwikkeld door Oase Media;  
Drieledige doelstelling

- Lessen in levensbeschouwing
  - Werken aan burgerschap
  - Oog voor sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen
- 
- WHY Magazine  
Als aanvulling op de methode Perspectief,  
werken aan burgerschap voor het  
middelbaar onderwijs

# De weg van Franciscus



De Kempel en VIAA Zwolle; App: Leren met aandacht;  
Reflecteren op Persoonlijk Meesterschap aan de hand  
van de levensvragen van de zusters.  
Studenten hebben aan het eind van 4 jaar opleiding  
een beeld van hun eigen ontwikkeling



# De weg van Franciscus



Herontwikkeling Museum in Oirschot;  
Aan de hand van de levensvragen worden de persoonlijke verhalen van zusters verteld en wordt een koppeling naar het heden gemaakt. Speciaal scholenprogramma is in ontwikkeling



# De weg van Franciscus



VKMO & Congregatie  
Vraag een bijdrage te willen leveren aan het Waagstuk van  
de Opvoeding.

# De weg van Franciscus



Onze overweging daarbij:

- We zijn niet op zoek naar een herwaardering van het katholieke geloof

Het past mogelijk wel in de doelstelling van ons erfgoedproject

- Uitgangspunt is mens en maatschappij

Huidige maatschappij is ik-gericht; groep is ondergeschikt aan het individu en dat schuurt steeds vaker

- Jongeren laten bezinnen op levensvragen

Voorwaarde participatie congregatie

- Er is een duidelijke behoefte aan een dergelijk project
- Partijen zijn bereid ook (financieel) een bijdrage te leveren

# De weg van Franciscus



Wanneer is voor ons een dergelijk project geslaagd?  
Als het bijdraagt aan het motto van onze franciscaanse  
groet: VREDE EN ALLE GOEDS